



## STILL MAGAZINE

Beste ouder,

Ongeveer een half jaar geleden ging de lockdown in. We vielen letterlijk en figuurlijk 'stil'. Scholen dicht, telewerk, winkels gesloten, hobby's opgeschort. Het was een vreemde, angstige en voor veel mensen ook pijnlijke periode. En ook voor onze scholen, leerlingen en leerkrachten was en is het wennen. Afstandsonderwijs, mondklappers, pijlen en handgel. Maar desondanks, gebeurden er ook heel wat mooie dingen. Kinderen die hinkelden, skaten, stepten en tolden op het voetpad. Buren die weer met elkaar praatten, gezinnen die wandelden langs paden waar ze anders nooit kwamen. Een papa die samen met zijn kleuter anderhalf uur de tijd nam om een bakje wortelen te schillen. Leerkrachten die met werkblaadjes rondfietsten, jongeren die applaudisseerden uit het venster en oma's die mondklappers stikten aan de lopende band. Verstilling, verbinding en engagement.

Beste ouder, nu we de eerste 21 dagen van dit bijzondere schooljaar achter ons hebben, willen we je graag Still aanbieden. Een magazine over verstilling, verbinding en engagement om even 'Still' te vallen, alleen of samen met je zoon of dochter. Je weet dat wij als Broeders van Liefde de hele mens voor ogen houden in alles wat we doen en meer dan ooit is dit een tijd om te verbinden en om ons te laten inspireren. [Klik hier](#) en wij doen een gratis exemplaar naar jou op de post.

Wij wensen je een bijzonder schooljaar toe, geïnspireerd en verbonden, in beweging met mensen.

Vriendelijke groet,

Yves Demaertelaere,  
Bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs Broeders van Liefde

Kris Van Landeghem,  
adjunct-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs Broeders van Liefde

